

Der kommer en søspejder sejlede (med venner), og den lille havfrue ser søspejderen, og bliver straks forelsket. Hun følger båden, og synger for ham. Så bliver det stormvejr båden kæntre og hun redder ham og svømmer ham hjem til spejderhytten. Herefter udspionerer hun ham hver mandag, fra havnen, og når han er ude og sejle.

Først spørger hun faderen om ben og liv på land, og han siger nej.

Så går hun til havheksen, men vennerne prøver at tale hende fra det. Havheksen, siger at det kan hun godt, men at benene kun virker, hvis han kysser hende inden for tre dage. Havheksens pris er at hun i en dag vil have havfruens smukke stemme i pant (i en konkylie), og at prinsessen skal blive en tangloppe, hvis hun ikke formår at besejle kærligheden inden for en dag med et kys.

Prinsessen er fortvivlet, for kan hun klare det uden sin stemme, men er for forelsket til at sige nej.

Prinsessen får ben.

Prinsessen bliver søspejder, og charmerer de andre selv uden sin stemme. Søspejder og prinsesse sejler en del sammen, der er romantik, men ingen kys (måske et næsten kys).

Heksen kommer fra dybet tryller sig om til en smuk dame, synger vidunderligt med prinsessens stemme, og prinsen siger straks ja til at dele sovepose (blive spejder kærester), på sommertogt.

Prinsessen opgiver og bliver hjemme til hendes ven, måge opdager at hun er heks og ikke menneske. Med hjælp fra sæler bliver hun fragtet til båden, dyrene angriber heksen, som taber konkylie og prinsessen for sin stemme tilbage, men søspejderen når ikke at kysse hende, solen går ned og hun bliver til en havfrue og hopper i vandet.

Havheksen hopper efter og vil omdanne hende til en tangloppe, men kong Neptun kommer og vil kæmpe med hende. Men kontrakten er lovlig så kongen tilbyder sig selv i stedet for prinsessen.

Havheksen stiger op fra dybet og med kongens trefork, laver hun storm om søspejder fartøjet som holder stand, men søspejderen hopper i vandet efter sin prinsesse, og de kæmper med heksen, og hun taber treforken, som falder ned til kong Neptun, der straks igen forvandles fra tangloppe til konge.

Kongen acceptere kærligheden og forvandler hendes hale til ben, så de kan tage på sommertogt sammen.

Ellen: Havfrue prinsesse/ariel

Maria: havheks

Nord og Ronja : Søspejdere

Havmænd: Ask, Isak

Thobias: Kong Neptun

Peter: Fugl

Alma, Alina Rulam: havfrue søstre

Betty: Søspejder (helt)

August: Krabbe

Alfred: Klog fisk

Stykket:

Der kommer 3 søspejdere sejlede. Ariel kikker fra vandet

Betty: Sikke et dejligt sejlvejr.

Nord: Jamen jeg er bare så sulten, skal vi snart have noget slik

Betty: Du har spist det hele og du ofrede ikke noget til Kong Neptun

Nord: Du ved jeg skal have slik

Betty: Bare vi nu ikke får uvejr

Ronja: Det med Kong Neptun er bare en gammel sømandsskrøne

Betty: Hvad er det for en smuk lyd (Ellen traller i baggrunden)

Ronja: hvad for en lyd

(bagtæppe hæves, mens Ellen svømmer ned.)

Ellen: Hej søstre, krabbe, ja alle mine venner

De andre: Hej Ariel

Ellen: Jeg er forelsket, hvis i bare havde set ham, han er smuk, god til at sejle, og super smart klædt, men en sej busseronne, og en smuk orange vest.

De andre: Vi vil se ham

Ellen: så kom med

(Det blå tæppe går ned til båden der sejler, mens de andre "svømmer op")

Ellen: *Peger*, Se der er han, er han ikke vidunderlig

Alma: Ser han ikke lidt mærkelig ud

August: kan han svømme, med de der ben

Alfred: Jeg er da meget klogere end ham, og jeg har finner

Peter: Hej søvenner, pas på det bliver stormvejr.

Blåt tæppe begynder at vippe faretruende.

Rulam: Pas på båden kæntrer

Ellen: Jeg må redde ham

Alma: Vi hjælper dem

Rulam: Jeg har et diplom i mand-over-bord-manøvre

Båd og spejdere skubbes til land. Ellen l sender et fingerkys til den udmattede Betty, mens hun traller...

Blåt tæppe hæves

Ellen: Er han ikke bare dejlig, bare jeg også var søspejder og kunne sejle i ugevis med ham.

Alina: Er du rigtig klog, det ville betyde at du skulle miste din smukke hale og leve på land.

Agust: Ja helt ærligt, de der menneske tær er klamme og lugter.

Alfred: Det vil jeg på det kraftigste fraråde

Ellen: jeg går til min far Kong Neptun, og ber om hjælp

Svømmer over til Thobias, mens de andre svømmer bag det blå tæppe. Ask og Isak står og fumler med en pakke tyggegummi.

Ellen: Hej Faaar

Thobias: Hej min smukke prinsesse, hvad har du lavet i dag

Ellen: Far, jeg har set den smukkeste mand på de 7 have, og jeg er forelsket

Thobias: FORELSKET, det er til grin, du kan ikke være forelsket i en MAND!!!

Ellen: jamen faar

Thobias: Der er ikke noget, jamen far, her... Nej betyder nej. Hvis du ikke opfører dig ordentligt, er der ingen disneysjov på fredag....

Ellen: Jamen faaar, det kan du ikke mene

Thobias: Du skal ikke gå og forelske dig, og SLET IKKE I MENNESKER!!!

Ellen: ØV...

Ellen Tuder og svømmer videre,..

Thobias: giv mig et stykke af det der

Ask og Isak: hvad ønsker kong Neptun?

Thobias: Hvad er det nu det hedder?

Isak: Tyggegummi?

Thobias: Ja

Ask peger på Isak

Ask: Han spiste det sidste

Isak: sladrehank

Maria kommer

August: *trøster* Så Så, det går nok..

Alfred: Hvad kongen siger, er altid det rigtige, der er ingen grund til at græde

Maria: Goddag smukke prinsesse, hvorfor græder du dog (*vender hovedet*) He he he

Ellen: Jeg er forelsket i en mand, og far siger nej – han vil ikke give mig ben.

Maria: Det kan jeg da hjælpe dig med, Du kan få en søspejder-mandag til at få ham til at kysse dig og invitere dig på sommertogt, ellers vil du for altid tilhøre mig, og du vil blive forvandlet til en tangloppe

Ellen: Kun en mandag (*tænkksom*),

Alma: Ariel, lad være, lad være – det er havheksen, du kan ikke stole på hende

Ellen: Men jeg må give kærligheden en chance, ellers er mit liv intet værd.

Maria: HE HE HE, men der er en til betingelse, for MIN pris er at jeg skal låne din stemme i den dag, hvor du er forvandlet til menneske, du får først stemmen tilbage, når kærligheden er besejlet med et kys.

Ellen: Men hvordan skal jeg overtale ham uden min stemme

Maria: Det er prisen min pige

Alfred: Nej Ariel, Nej Ariel.

Ellen: Jeg gør det

Maria: Syng ned i konkyliden, så forsvinder stemmen, og svøm så op til overfladen og drik dette.

Svømmer op mens det blå sænkes, ved vandoverfladen drikker hun glasset – og hun for ben...

Ellen svømmer bag det blå, og kravler op i båden til spejderen, der sejler rundt alene

Ellen: *smiler og vinker*

Betty: Hej smukke pige, hvem er du, og vil du med på en sejltur

Ellen: *Smiler nikker og mimer at hun ikke kan tale.*

Betty: Pyt, her hos 4. Hvidovre kan vi rumme lidt af værd, især, når de er så yndige som dig

De ser forelskede ud, og sejler sammen

Maria synger smukt fra hytten, hun er blevet smukkere, næsen, og slangerne er væk, og hun er i en lækker kjole.

Betty: Halløj, den stemme lyder bekendt – vil du med mig på togt

Maria: Jeg har ingen sovepose

Betty: Du deler bare med mig

Betty og Maria sejler væk fra spejderstationen, mens Ellen græder

Nord og Ronja trøste Ellen

Nord: sååå.. du må ikke græde, jeg har set en krabbe jeg tror jeg kan fange, så laver jeg krabbe i rør.. du vil få det meget bedre når din mave er fyldt.

Peter flyver efter og opdager en slange gemt i håret, mens Alina, Rulam Alma kigger op fra havets dyb

Peter: Se en slange, det er havheksen i forklædning

Alina, alma og Rulam: Vi må hente Ariel

De henter alle Ellen

Peter: Ariel, det er havheksen, skynd dig at komme – hun skal stoppes

Ellen: *signalere at hun ingen hale har*

Alfred, august, Alina, Alma og Rulam: Vi hjælper dig, hop i

De trækker Ellen til båden

Ved båden hiver peter, Maria i håret, hun slår ud efter ham med konkylien, og taber den

Ellen: Min Stemme, min stemme – den er tilbage – hun synger, *og søspejderen ser hende i vandet*

Betty: Jamen det var jo dig der reddede mig, nu husker jeg det, vil du med mig på togt

Månen stiger op bag båden

Ellen og Maria råber samtidigt: Det er for sent nu.....

Vandet stiger Maria hopper i, og får hurtigt sine slange armbånd og næse på - Kong Neptun kommer

Thobias Ask og Isak dukker op

Thobias: HVAD SKER DER HER

Maria: Ariel har lovet mig at lade sig forvandle til en tangloppe, hvis ikke hun kunne få søspejderens kys på en dag.

Thobias: HVAD SIGER DU, fortæl mig min prinsesse, at det ikke er sandt

Ellen: Men det er sandt far...

Thobias: HAVHEKS jeg giver mig mit liv i bytte.

Maria: HEHEHEHE

Thobias forvandles til en tangloppe, mens Maria tager treforken..

Maria og Ellen svømmer op, dvs det blå sænkes, så båden med en fortvivlet søspejder ses

Batty: Hvor er du min smukke søspejder

Ellen: jeg er her

Betty: Jeg kommer min smukke

Maria: Bølgerne bruser. Stormen den suser – båden vil knuses, så den ingen kærlighed kan huse.

Det blå vælter rundt, og båden synker,

Peter: kild hende

Alle havdyrene kommer og kilder hende., og hun taber treforken, som lander hos "tangloppekongen"

Thobias: NU skal Havheksen mærke min hævn, jeg tror jeg giver hende tæv HO HO HO

Maria jages bort

Thobias: Min prinsesse, du er i live, og du brave søspejder tænk at du hoppede i dybet for min datter. Jeg vil hylde kærligheden og give dig ben Ariel, og tilladelse til at tage på sommertogt

Alle: Jubiiiiiiii

Ellen og betty snyde kysser.

Isak og Ask: der er vel ingen der har et stykke tyggegummi?

Ronja og Ask roder i lommerne og finder lidt