

## Kidnapningen

*Aske, Iben, Ellen og Frida er ved at gøre sig klar til at sejle en tur.*

Iben: har i fundet redningsveste?

Frida: Ja

Aske: Har vi slik?

Ellen : Ja

Aske: har vi noget at drikke?

Frida: Ja

Aske: har vi Unno?

Ellen : Ja

Aske: har vi ringet til en leder?

Ellen : ja

Aske: er vi klar?

Frida, Ellen og Iben: ja

*Alle hopper op i båden.*

Iben: Det er vildt øv at sommerturen blev aflyst

Frida: og forældrefesten

Aske: jeg er ret træt af alt det corona

Iben: skal vi ikke spille Unno?

Ellen: jo

*Aske finder kortene frem og begynder at dele ud og Karl bille kommer flyvende*

Iben: prøv lige og se den måge (*peger på Karl Bille*)

Frida: den er vildt stor

Aske: og ret skræmmenden

Ellen: den flyver mod os

*Karl bille flyver hen til båden og griber fat i Aske og flyver afsted med ham*

Ellen: stop

Frida: hov!

Iben: hvor frækt

Pause

Iben: vi må sejle efter mågen

*Iben, Ellen og Frida sætter kurs efter mågen*

*Thobias går hen over scene*

Iben: se en jæger

Ellen: Mærkeligt

*Kong neptun(Birk) og havmændene kommer ind på scenen*

Frida: er det ikke kong Neptun

Iben: det tror jeg... han plejer at dukke op i alle vores teaterstykker.

Birk: er de søspejdere?

Betty: det ligner det, de har busseronner på

Alfred: og tørklæder

Birk: Måske de har set Ariel?

Alfred: vi kan jo spørge

*Betty, Alfred og Birk kommer hen til båden*

Birk: Goddag gæve søspejdere

Iben, Ellen og Frida: Goddag kong neptun

Birk: I skulle vel ikke have set min datter Ariel, hun er forsvundet

Ellen: Nej det har vi ikke

Birk: vi blev lidt uvenner og jeg sagde der ikke var fredagsslik og Disney sjov

Betty: det var også lige strengt nok

Frida: ja det var strengt

Birk: Det ved jeg godt og det er derfor jeg leder efter hende

Iben: Måske hun er taget i Føtex efter slik?

Alfred: hvad er Føtex?

Birk: når i nu ikke har set Ariel har i så noget tyggegummi?

Frida: jo, massere, jeg tog det fra min far, vil du have noget?

Birk: ja manner! Gi mig!

*Frida giver birk noget tyggegummi*

Iben: i skulle vel ikke have set en meget stor måge, med vores ven i kløerne?

Betty: det må være kaj, han er altid på jagt efter nye venner.

Iben: men det var altså vores ven han tog. Vi må finde ham!

Spejderne går til den ene side og birk og havmændene til den anden

Scene slut

*Havfruerne sidder på scenen.*

*Karl Bille flyver ind over scenen med Aske*

Aske: slip din hættemåge eller jeg laver dig til grillkylling!

*spejderne kommer sejlene ind.*

Iben: hej, har i set en spejder med en måge i nakken?

Frida: nej, omvendt!

Silke: ja, det må være Kaj i snakker om, han flyver altid rundt med folk.

Maria: ja, han tror han er Albatros Expressen.

Frida: det er den mæg fugl vi snakker om!

Silke: han fløj den vej, men i fanger ham aldrig... han er sådan lidt pip pip

Ellen: det skal vi!

Silke: har i en gaffel! Mit hår er så uglet.

Iben! Ja, men hvorfor?

Silke: jeg er stukket af hjemmefra, min far er den dårligste far, i hele underverden.

Frida, Ellen og Iben: så er du Ariel!

Silke: ja, men må jeg få en gaffen?.. jeg ligner jo ikke en prinsesse, med så uglet hår.

Frida: din far leder efter dig, han savner dig!

Iben: ja, og han har en kæmpe gaffel, meget bedre end vores.

Frida: ja, vores er fyldt med skinke i rør.

Alina: kong Neptun er så streng

Silke: ja min far er vildt streng, jeg må ikke få ben og hænge ud med mennesker og hver gang vi bliver uvenner, må jeg ikke se Disney sjov og få fredagsslik. Der var engang en søspejder, som tilbød mig, at dele sovepose og det måtte jeg heller ikke.

Rulam: han er top nederen

Silke: Jeg må ingenting for min far og han sporer min telefon. Det er slet ikke sjovt at være prinsesse.

Iben: Men nu er han i godt humør, vi gav ham bare noget tyggegummi. Det virker altid på sure voksne! Her

*Iben giver silke noget tyggegummi*

Frida: så stikker du ham bare et stykke hvis han bliver sur.

Silke: tak... lover i det hjælper? at give min far et stykke tyggegummi!

Frida, Ellen og Iben: Ja

Silke: Det kan være at ham jægeren kan hjælpe jer med at redde jeres ven

Frida, Ellen og Iben: tak!

Spejderne sejler ud af scenen

Scene slut

Ny scene.

*Thobias sidder på scenen og kigger. Spejderne sejler ind*

Ellen: dav!

Thobias: hej

Iben: kan du hjælpe os med en måge?

Frida: ja, den har stjålet vores ven

Thobias: skal jeg plukke den?

Iben: plukke?

Thobias: ja, ondulere, nakke. Altså skyde den

Frida: du må ikke skyde vores ven!

Thobias: nej altså mågen

Iben og Ellen: ja tak!

Thobias kravler op i båden og de venter  
Ind flyver karl Bille med Aske  
Frida: der er den:  
Iben: skyd!

*Thobias skyder mågen og mågen taber Aske*

Thobias: så er der grillkylling, vi ses i suset.

*Thobias forlader scenen sammen med karl bille  
Frida og Iben hiver aske op i båden*

Aske: det var i længe om, stik mig et stykke tyggegummi så spiller vi Uno.

Frida: men vi har ikke mere tyggegummi.

Iben: nej, det gav vi til kong Neptun og Ariel.

Aske: så håber jeg vi har slik.